

Nieuwsbrief 7

oktober 2012

Beste muzikanten

Op 22 september is onze ere-voorzitter, Felix Van Hees, overleden. Ter nagedachtenis van hem, heeft onze voorzitter, Karin Wittenberg een tekst opgesteld die gebruikt is in de uitvaartdienst. Deze tekst kan u terugvinden in deze nieuwsbrief.

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben de muzikanten van de Harmonie een rustige periode gehad. Het Jeugdensemble daarentegen heeft niet stilgezeten. Dit najaar hebben we ook nog enkele concerten voor de boeg. Meer hierover vind je terug in deze nieuwsbrief.

Overlijden van Felix Van Hees, Ere-voorzitter

Wat moet je vertellen over een man die jarenlang alles gegeven heeft voor de harmonie. Samen met zijn muzikanten heeft Felix heel wat mee gemaakt. Prettige momenten maar ook droevige. En als je dan aan de oudere muzikanten vraagt, wat weet je over Felix, dan is het moeilijk om een keuze te maken.

Daarom zijn we eens in het Gulden boek (waar hij zo trots op was) gaan kijken. Felix is 58 jaar lid geweest van de harmonie, waarvan 27 jaar als voorzitter. In 2007 is Felix gestopt als muzikant en als voorzitter, hij had niet meer genoeg lucht om te blazen. Ook al speelde hij zeer graag op zijn trombone.

De verbroedering tussen Turnhout en Hammelburg in 1974 is mede door toedoen van Felix en Otto Zeier uit de startblokken geschoten. Ik hoor hem nog vertellen hoe ze op een muziekfestival naast elkaar stonden en zo aan de praat geraakt zijn. Tenslotte is daar een grote vriendschap ontstaan tussen Turnhout en Hammelburg. Dit zouden we gezamenlijk vieren in oktober. Vaak hebben we moeten lachen om zijn Duits. Zoals ooit een muzikant opmerkte: dat Duits van Felix versta ik tenminste. Of als hij het had over een platzen kai en die messe ist nog bezig. Zo zijn er nog meerdere anekdotes die ons altijd aan Felix zullen blijven herinneren.

Felix had een zeer duidelijke stem en die liet hij graag horen. Als hij op een concert of een activiteit aanwezig was, moesten we Felix nog niet gezien hebben, we hadden hem al wel gehoord. Net zoals bij uitstappen het fluitje niet mocht ontbreken om de muzikanten te verzamelen.

Onze jaarlijkse BBQ was ook iets waar we met zijn allen naar uitkeken. Gezellig eten en drinken en voor hen die wilden, vissen of zwemmen in de vijver. Zijn heiring (*gebakken haring*) zoals Felix het altijd zei: viel bij velen in de smaak. En hij moest op zijn, eer stopte Felix niet met leuren. Dit jaar kon de BBQ echter niet doorgaan want Felix wou nog eens langs gaan bij zijn lagere school. Het heeft niet mogen zijn. Zijn overlijden kwam bij velen hard aan. We wisten niet dat hij ziek was, en dat het zo snel zou gaan.

In onze harmonie heeft hij een stempel gedrukt en die zal er altijd zijn, ook al pakken wij de dingen anders aan dan Felix. Toch was hij fier op zijn nieuw bestuur, meermaals heeft hij ons dat gezegd. En dat doet deugd. Felix is en blijft Felix. Zo zullen wij hem ook herinneren. En ik vermoed dat we geregeld aan hem gaan denken als we muziek aan het spelen zijn, waar dat ook is.

Felix was er altijd voor de harmonie, we zullen hem missen op onze activiteiten.

Karin Wittenberg

Een terugblik op de activiteiten van deze zomer

• 10 augustus 2012: Optreden van het Jeugdensemble voor de mensen van het GielsBos



Dit concert was een eerste try-out voor ons Jeugdensemble. Nadat enkele bewoners van het GielsBos ons aan het werk hadden gezien tijdens ons kerstconcert kregen we de vraag om bij hen te komen spelen op hun medewerkersfeest. Hier gingen we maar al te graag op in. Daar aangekomen begon het met een zoektocht naar stoelen, die waren namelijk niet voorzien voor ons. Uiteindelijk had iedereen z'n plekje gevonden, was het slagwerk opgesteld en konden we beginnen. Het was een leuk optreden: afwisselende muziek, mooi weer, kinderen die dansen op het liedje van K3, ... kortom een zeer geslaagd eerste optreden voor ons Jeugdensemble.

• 24-26 augustus 2012: Weekend Jeugdensemble



Van 24 tot 26 augustus zijn we met het jeugdensemble op weekend geweest. We verbleven in een vakantiehuisje 'De Heksenketel' dat gelegen was in het kleine dorpje Lanzerath in de Ardennen. De sfeer zat er van bij het vertrek goed in! We hebben verschillende leuke activiteiten gedaan zoals: 'rail biken' en een grote wandeling in de mooie natuur. Ook kregen we bezoek van Bruno die ons begeleidde tijdens de repetitie. 's Avonds deden we een quiz of zaten we gezellig rond het kampvuur na een heerlijke barbecue. Het was een zeer leuk weekend waarvan iedereen heeft genoten!

• 16 september 2012: Optreden van het Jeugdensemble op de cultuurmarkt

Dit jaar kwamen we voor het eerst naar buiten met onze jeugd. Voor ons tweede optreden vormde de speelplaats van de stedelijke academie van schone kunsten ons podium tijdens de cultuurmarkt. We zetten ons klaar en vlogen er dadelijk in met 'Castles of Scotland'. Wegdromen naar een open weide met een kasteel, hier en daar een schaap te bekennen. Hierna vele heldendaden met 'the Incredibles'. Je hoorde de hele bende helden al aankomen, zo enthousiast werd dit stuk gespeeld. Een medley van bekende Lady Gaga-hits was de perfecte afsluiter. Je zag overal kinderen tevoorschijn komen, én zich aan een dansje wagen. Het was fijn om te horen en zien dat we het publiek wel konden bekoren. We kregen positieve commentaren uit onverwachte hoeken, zeker een plus om nog meer van ons te laten horen. Hopelijk is dit een voorteken voor het eerste jeugdconcert in november. Wil je met je eigen oren komen horen wat het Jeugdensemble allemaal brengt, noteer dan al vast 17 november in je agenda.

• 14 oktober 2012: Evaluatieconcert in Mol

Het bestuur en de dirigent waren tevreden over de prestatie die we hebben neergezet. Er kwamen complimenten van de jury over onze jonge, beloftevolle slagwerkploeg. Ook de saxen werden opgemerkt. Jammer was wel dat we de basstemmen moesten missen bij dit optreden. De trompetten zijn nog te bescheiden, ze mogen meer op de voorgrond komen wanneer de muziek het vraagt. Algemeen moet er nog meer op intonatie en houding tijdens het spelen gelet worden, en er wordt nog te weinig naar de dirigent gekeken.

Het besluit van de jury klinkt als volgt:

Er wordt gewerkt met dit orkest, maar zoek misschien een oplossing voor de zwaardere zijde van het orkest. Het klinkt natuurlijk allemaal een beetje ijl, zonder fundering. Toch zeer verdienstelijk. (*Ronny Roothoof, voorzitter van de jury*)

Wat brengt de toekomst?

- 20 oktober 2012: Concert Turnhout - Hammelburg
- 17 november 2012: Kaas en wijnavond, Concert Jeugdensemble
- 9 januari 2013: Algemene Ledenvergadering
- 26 januari 2013: Fanfarefeesten
- 3 maart 2013: Spaghettidag van het Jeugdensemble
- 20 april 2013: Lenteconcert

Familienieuws

Deze zomer namen we afscheid van:

- Willy Arts, steunend lid
- Vic Das, oud muzikant
- Hortence Peeters, Moeder van Luc Debondt
- Felix Van Hees, Ere-voorzitter

We wensen de families veel sterkte.

Onze volgende nieuwsbrief mag je in december verwachten